

DE WEG VAN HET LICHT

1. Er is slechts één opperwezen: onze Schepper.
2. De hele mensheid is een deel van de schepping.
3. Geen enkel deel van de mensheid is minder of beter dan de rest.
4. Als we in vrede en harmonie met de hele schepping leven, volgen we het pad dat de Schepper voor ons heeft bepaald.
5. Datgene wat de grootste harmonie en productiviteit voor de gemeenschap oplevert, met daarbij de hoogste vrijheid voor de individuele keuze, is de weg van het licht.
6. Zo lang de een of andere persoon de vrijheid van keuze wordt ontzegd, zal de duisternis blijven bestaan. Het is de taak van de mensheid om de duisternis, die in de maatschappij heerst, te verdrijven.
7. Geen enkele persoon, geen enkele staat, geen enkele overheid heeft het recht om de dood of de vernietiging van eigendommen van een andere persoon, staat of overheid op te leggen. Als men dit doet, ontkent men de gave van het leven van onze Schepper.
8. Geen enkele persoon of menselijke organisatie mag de verering van welke godheid dan ook, inbegrepen de Schepper, voorschrijven. Iedereen moet de vrijheid hebben om al of niet te vereren, volgens ieders persoonlijke geweten.
9. Alle mensen die levend zijn geschapen, behoren de Schepper toe. Geen enkele persoon is het eigendom van iemand anders – ook is geen enkele persoon het eigendom van de staat.
10. Die manier van leven welke de beste gezondheid, naar lichaam en geest, voortbrengt, en zorgt voor de spirituele groei van de persoon, maakt deel uit van de weg van het licht.
11. Die manier van leven voor een gemeenschap, welke in harmonie is met de schepping en welke een gelijke of betere kwaliteit van leven voor de komende generaties voortbrengt, maakt deel uit van de weg van het licht.
12. Die gedragslijn, toegepast door menselijke organisaties, welke het lijden of de ontbering van een of ander deel van de mensheid of de gehele mensheid weet te voorkomen, is ook een toegang tot de weg van het licht.
13. Er mag geen gedragslijn worden toegepast die het een of andere deel van de mensheid wil opofferen om wille van het “overleven” van de rest. Een dergelijke handelwijze komt voort uit de duisternis.
14. Ieder menselijk wezen bezit het vermogen tot een onsterfelijke ziel. Door middel van het dienen van anderen, wordt dat vermogen een zekerheid. Iedereen mag kiezen om het licht of de duisternis te dienen. Zelfs voor degenen die de duisternis verkiezen, bestaat de kans om terug te keren naar de weg van het licht.

15. Als men de oorzaken van misdaad, oorlog, ziekte, armoede, hongersnood, droogte, overstroming, al de rampen van de mensheid, weet op te sporen en de middelen weet te vinden om ze te voorkomen, is dat ook een deel van de weg van het licht.

The Faithist Journal 1982 – V11 N2

vert. Rein H.