

Oahspe (Proloog)

1. Toen de mens was geschapen, zei Jehovih, de Schepper, tot hem: Opdat u zult weten dat u het werk van Mijn hand bent, heb Ik u het vermogen tot kennis, macht en heerschappij gegeven. Dit was het eerste tijdperk.
2. Maar de mens was hulpeloos, hij kroop op zijn buik en hij begreep de stem van de Almachtige niet. En Jehovih riep Zijn engelen, die ouder waren dan de aarde, en Hij zei tegen ze: Ga heen, richt de mens op en leer hem hoe hij moet begrijpen.
3. En de hemelse engelen daalden op aarde neer en richtten de mens op. En de mens liep op de aarde rond. Dit was het tweede tijdperk.
4. Jehovih zei tegen de engelen die bij de mens verbleven: Kijk eens, de mens heeft zich vermenigvuldigd op de aarde. Breng hen bijeen en leer hen in steden en naties te wonen.
5. En Jehovih's engelen leerden de volkeren van de aarde om bij elkaar te wonen in steden en staten. Dit was het derde tijdperk.
6. En in die tijd verhief het beest (het ego) zich voor de mens, en sprak tot hem en zei: Neem wat u wilt, want alle dingen zijn van u en ze zijn goed voor u.
7. En de mens gehoorzaamde het beest en er kwam oorlog op de wereld. Dit was het vierde tijdperk.
8. En de mens walgde ervan en hij riep tot het beest en zei: U hebt gezegd: Neem alle dingen in bezit, want ze zijn goed voor u. Maar kijk eens, oorlog en dood hebben mij aan alle kanten ingesloten. Daarom smee ik u, leer mij vrede!
9. Maar het beest sprak: Denk niet dat ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen; ik kom niet met vrede, maar met het zwaard. Ik kom de man opzetten tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder. Wat u ook te eten vindt, vlees of vis, eet ervan en denk niet aan morgen.
10. En de mens at vis en vlees en werd een vleeseter, en er kwam duisternis over hem; hij hoorde de stem van Jehovih niet meer en geloofde niet meer in Hem. Dit was het vijfde tijdperk.
11. En het beest verdeelde zich in vier grote koppen en nam de hele aarde in bezit, en de mens viel neer en aanbad ze.
12. En de namen van de koppen van het beest luiden: boeddhist, christen, brahmaan en mohammedaan, En zij verdeelden de aarde en namen elk hun deel, ze kozen soldaten en staande legers om hun aardse verheerlijking te handhaven.
13. En de brahmanen hadden 7 miljoen soldaten; de boeddhisten 20 miljoen; de christenen 7 miljoen en de mohammedanen 2 miljoen, en hun beroep was het doden van mensen. En de mens, in dienst van het beest, gaf een zesde van zijn leven en werken aan de oorlog en het handhaven van de legers, en een derde van zijn leven gaf hij aan losbandigheid en dronkenschap. Dit was het zesde tijdperk.
14. Jehovih riep tot de mens om op te houden met het kwaad, maar de mens hoorde Hem niet, Want de sluwheid van het beest (het ego) had het vlees van de mens veranderd, zodat zijn ziel als in een wolk gehuld was, en hij hield van de zonde.

15. Jehovih sprak tot Zijn engelen in de hemel en zei: Ga nogmaals naar de aarde, naar de mens die Ik schiep om de aarde in vreugde te bewonen, en zeg tegen hem: Dit zegt Jehovih:
16. Zie, het zevende tijdperk is op komst. Uw Schepper gebiedt u te veranderen van een ruziezoekend, vleesetend mens in een vreedzaam, plantenetend mens. De vier koppen van het beest zullen verwijderd worden; en er zal geen oorlog meer op de aarde zijn.
17. Uw legers zullen worden ontbonden. En al wie vanaf deze tijd geen oorlog meer wil voeren, zult u niet dwingen, want het is het gebod van uw Schepper.
18. Ook zult u geen enkele god, heer of verlosser bezitten; maar alleen uw Schepper; Jehovih! Hem alleen zult u dienen, van nu aan tot in eeuwigheid. Ik ben toereikend voor Mijn eigen scheppingen.
19. En aan degenen die zich van de heerschappij van het beest bevrijden en dit verbond met Mij sluiten, heb Ik de grondslagen van Mijn koninkrijk op de aarde gegeven.
20. En dit zullen Mijn uitverkorenen zijn: Door hun verbintenissen en hun werken zullen zij voortaan op aarde worden gekend als de Mijnen, en ze zullen Faithists worden genoemd.
21. Maar degenen die deze verbintenissen niet willen aangaan, heb Ik de getallen van het beest gegeven, en zij zullen uziërs worden genoemd; dat betekent: vernietigers. En dit zullen voortaan de twee soorten mensen op aarde zijn: faithists en uziërs.
22. En de hemelse engelen daalden op de aarde neer, bij de mensen, en ze verschenen rechtstreeks aan hen, honderdduizenden, en ze spraken zoals de mens spreekt en schreven zoals de mens schrijft en ze onderwezen deze dingen over Jehovih en Zijn werken.
23. En in het 33e jaar daarna bereidden en openbaarden de Afgezanten van de hemelse engelscharen voor de mens, in de naam van Jehovih, Zijn hemelse koninkrijken, en hiermee hebben ze dus het plan van Zijn heerlijke scheppingen bekendgemaakt voor de verrijzenis van de volkeren van de aarde.
24. Dit boek, OAHSPE, is niet onberispelijk, maar om de stervelingen te leren hoe ze erin kunnen slagen de STEM van de SCHEPPER te horen en ZIJN HEMELEN te zien in het volle bewustzijn, terwijl ze nog op aarde leven, en naar waarheid de plaats en toestand te kennen die hen wacht na de dood.
25. Ook zijn of waren de openbaringen in deze OAHSPE niet helemaal nieuw voor de stervelingen. Dezelfde dingen werden terzelfder tijd geopenbaard aan velen die ver van elkaar woonden, maar die eerst daarna met elkaar in contact kwamen.
26. Omdat dit licht dus veelomvattend is en aardse en geestelijke dingen omvat, wordt dit het begin van het KOSMON TIJDPERK genoemd. En omdat het verband houdt met aarde, hemel en geest, wordt het OAHSPE genoemd.