

Wenken aan de Lezer

Lees eerst:

Wie is Jehovih? Zie Boek van Jehovih, hoofdstuk I.
blz. 28

Wie is God? Zie Boek van de Goddelijkheid, vers 4.
blz. 488

De nieuwe religie. Zie Boek van het Oordeel, hoofdstuk XIX.
blz. 1375

Ongeloof. Zie Boek van het Oordeel, hoofdstuk XXI. Het hele Boek van het Oordeel zou in feite gelezen moeten worden om de doctrines te leren kennen. Zie Boek van Jehovih's Koninkrijk op aarde, hoofdstuk V.
blz. 1381

Wat is inspiratie? Zie Boek van Inspiratie, hoofdstuk IV.
blz. 1428

Het Koninkrijk van de Vader op aarde, zie hoofdstuk I, met inbegrip van het Boek van Shalam (+ opmerkingen daarna).
blz. 1454

De nadering van Kosmon. Zie Boek van Es, hoofdstuk I.
blz. 1285

Geschiedenis sinds de tijd van Mozes. Zie Boek van Eskra, hoofdstuk I.
blz. 1152

Nieuwe psalmen. Zie Bons Boek van de Lofspraken.
blz. 1132

Talen en ceremoniën. Zie Boek van Saphah, te beginnen bij de Boom der Talen.
blz. 1031

De wetten van de planeten. Zie Boek van Kosmogonie vanaf hoofdstuk I.
blz. 960

De vier boeken: het Boek van Ben, Kosmogonie, Saphah en Lofspraken zijn niet historisch en ze worden de Boeken van het Tussenbedrijf genoemd. Zie Opmerkingen van de bewerker, na het Boek van Ben.
blz. 949

Vanaf het Boek van Jehovih t/m het Boek van de Arc van Bon is oude geschiedenis, eindigend met de tijd van Mozes.

Vanaf het Boek van Eskra t/m het Boek van Es is de geschiedenis sinds de tijd van Mozes tot aan de huidige tijd.

Vanaf het Boek van Jehovih's Koninkrijk op Aarde t/m het Boek van Shalam is toekomstige geschiedenis Zie ook het kort overzicht, voorin Oahspe.
blz. 15